

Nieuwsbrief

Januari 2017 - nr. 4

Beste ouders en verzorgers,

bij deze een klein verslag van onze kerstvakantie op BSO Lotus met wat leuke foto's. Graag attenderen we jullie erop aan te geven of jullie gebruik maken van de komende planningsdagen van school en de voorjaarsvakantie.

En we hebben weer een borrel voor jullie in het vooruitzicht. Ditmaal een voorjaarsborrel op **donderdag 23 maart**. Houd deze datum vrij!

Kerstvakantie



Het was een heel gezellig en fijne kerstvakantie.

De grote kinderen wilden op de verschillende dagen in huis liever los in de gymzaal hutten bouwen en sporten dan iets op de groep zoals knutselen.

Op lotus 2 wel juist. Daar hebben we getimmerd en gezaagd. We hebben zwaarden, schilden en houten poppetjes gemaakt en daar konden de kinderen de rest van de dag lekker mee spelen; een waar fort op de gang en zwaard vechten buiten!

Woensdag was een rustige maar gezellige dag. In de ochtend gingen de kunstenaars met Annigje aan de slag, ze maakten driedimensionale portretten (één daarvan is nog te bewonderen en hangt

op de prikbord van Lotus 1). Daarna hadden we zin in een wandeling en gingen de familie Bofkont gedag zeggen (voor wie het nog niet weet, dat zijn varkentjes die in de buurt van Zuid-as wonen). Daarna hebben we gecheckt of het biologisch patat van Pommes lekker was. En dat was ie zeker!



Op de terugweg nog langs een zwevende lichtjes installatie, kijken of de lichtjes echt sneller gaan bewegen als de kinderen daaronder gaan rennen. Conclusie: klopt! Al in al, het was een fijne dag!

Donderdag stond het schaatsen op de Jaap Eden ijsbaan in de planning van BSO Lotus. Allen met de bus 65 naar de schaatsbaan, lekker makkelijk. Daarna is het nog 5 minuten lopen naar de schaatsbaan. Voordat wij naar binnen gaan, nog even met de kinderen de regels doornemen zodat iedereen op de hoogte is van wat mag en waar onze verzamelplek is. Het was een prachtige



zonnige dag. In begin moest iedereen nog zijn plekje vinden op de ijsbaan. Maar zodra wij met z'n allen in het ritme kwamen, moest al de rest wijken en konden de schaatswedstrijden beginnen. Je zag in de ogen van de kinderen hoeveel schaatspret ze hadden. Ieder kind zette zijn beste beentje/schaatsje voor en liet zijn beste kunstjes zien. In de verte hoorde ik : 'Katja kijk naar mij, kijk naar mij'. En als wij moe waren stond onze lieve Jessica aan de verzamelplek met boterhammetjes en lekkernij. Wat een gezellige dag. Een grote vrolijke familie



Op maandag na de Kerstvakantie – studiedag – was er een uitje gepland naar trampolinehal Jumpers in Amstelveen. Alles ging perfect! Een uur trampoline springen is best intensief, en toch hoorden we daarna kinderen vragen: Kunnen we niet nog een uurtje springen?... Dus nu kunnen we nog een trampolinehal, naast Vrog en Bounz, aan onze lijst toevoegen. We blijven dingen ontdekken en staan open voor nieuwe ideeën.



Warme winterse groet,

Elena, Mani, Katja, Annigje en Jessica